



ELIEN VAN WYNSBERGHE

NACHT // LEVEN

ZOETE ZIN XL VR 06-12 | CLUB IKON | ANTWERPEN | 12,95 EURO VVK | IKONANTWERP.COM

Amsterdammers met Caraïbische roots brengen latin vibes naar Scheldestad



Ervaar het Caraïbische zomer gevoel in het herfstige Antwerpen. FOTO: ZOETE ZIN

Tropische feeststorm komt uit Nederland overgewaaid

Een busje vol met palmbomen, bamboe en ander tropisch decoratiemateriaal baant op 6 december zijn weg van Nederland naar club Ikon. Daar gaat voor de eerste keer in Antwerpen het populaire Amsterdamse feestconcept Zoete Zin door. Een avond die inzet op het Caraïbische zomer gevoel. Wat wil een mens nog meer in deze grauwe herfsttijden?

“De naam Zoete Zin komt van een cocktail die we lang geleden hadden bedacht”, lacht Mikel Darnley, samen met Lorenzo Elshot en Marino Darnley oprichter van het feestconcept, dat de Amsterdammers in 2014 boven de doopvont hielden. “We hebben allemaal een Caraïbische achtergrond. Daarmee wilden we iets doen. We zijn dan gaan kijken wat er al bestond en hoe we uniek uit de hoek konden komen.”

Decoratie is een eerste aspect waar Zoete Zin sterk op inzet. “Daarnaast voegen we ook altijd een live-element toe aan onze avond. Een trompettist bijvoorbeeld, of een percussionist die meespeelt op de beats.

Dat zal in Antwerpen niet anders zijn.”

Vandaag is Zoete Zin een bijzonder populair feestconcept in Nederland. “We begonnen klein, in Amsterdam. Niet veel later trokken we naar het zuiden van Nederland: Roermond, Eindhoven, Tilburg, ... Daar liepen onze feesten erg goed. En België ligt daar niet zo heel ver vandaan natuurlijk.” Een eerste editie in ons land vond plaats in Hasselt. Komende vrijdag is Antwerpen aan de beurt. “Je merkt ook dat veel Nederlanders gaan feesten in Antwerpen. Maar we kijken ook naar andere steden in België. We houden alle opties open.”

Limbo en snoep

“We proberen altijd ons eigen ding neer te zetten. Zo starten we stevast met de limbo, want dan krijgen we de mensen meteen lekker aan het dansen”, vertelt Mikel. “We delen ook snoep uit, zorgen voor een foto-booth, ... We willen voor een ervaring zorgen.”

Maar het belangrijkste is natuurlijk de muziek. En dat belooft een heel lijstje aan genres, zolang de latin vibe er maar goed inziet:

Caribbean, dancehall, zouk, club, Afro, reggaeton, baile funk, tropical bass, bachata, merengue, kizomba, ... “In Club Ikon beschikken we over twee zalen. In de ene zal de meer commerciële muziek aan bod komen, in de tweede zaal zal er echte dansmuziek gedraaid worden: salsa en bachata, voor de mensen die naar hier komen om te dansen met hun partner.”

Bij Club Ikon hebben ze er alvast een goed oog in. “We hebben nog een ander latinconcept en we merken dat dat goed draait”, zegt manager Jan Kuyl. “Latinmuziek is vrij toegankelijk en het spreekt een breed publiek aan, terwijl r&b- of technofeesten toch meer een nichepubliek trekken. En kijk je de laatste jaren naar de hitlijsten, dan staat daar altijd wel ergens een latin nummer in.”

ELIEN VAN WYNSBERGHE

PLAK PLEK

Elke week stellen we een Antwerpse locatie voor waar het 's nachts leuk blijven plakken is. Deze week:

The Playground

Wat? Precies twee jaar geleden opende professor bedrijfsfinanciering Mark Van Achter The Playground in een van de stationsbogen in het Centraal Station. Een café waar je zo maar even vierhonderd verschillende bordspelen kan spelen bij een goeie koffie of een speciaal biertje. Van klassiekers als Monopoly over rareiteiten tot de nieuwste generatie spellen. Een concept dat tot dan toe onbekend was in onze stad. Dit jaar opende Van Achter een tweede vestiging, vlak bij het Conscienceplein. Zowel op weekdagen als in het weekend zitten beide zaakjes stampvol bordspelspelende klanten. Want een fervent gamer moet je absoluut niet zijn om hier een spel naar je gading te vinden.

Waar? Hoofdkerkstraat 7 (Conscienceplein) en Pelikaanstraat 3 (Centraal Station), Antwerpen

Waarom de moeite? “In gelijkaardige cafés in het buitenland moet je doorgegaan een fee betalen. Dat doe ik bewust niet”, zegt Van Achter. “In The Playground willen we echt de non-gamers aan het spelen zetten. Dit is geen geekcafé. Klanten zien dit als een soort van living, een ontmoetingsruimte. En dat was ook echt de bedoeling. Elk uur van de dag verandert de samenstelling van onze populatie: van ouders met kinderen over senioren tot twintigers en dertigers wat later op de avond. En het personeel in de zaak kent alle bordspelen en geeft met plezier wat advies.” (evw)



FOTO RR

AGENDA

BAR LEON - 9 jaar

Wat? Dit gezellige Borgerhoutse café is jarig en viert dat met twee dagen feest. Op het menu van zaterdag: fish taco's, quesadillas, een gratis vat en plaatjes van Nonkel Guy en Messias. Zondag treden The Bonnie Blues op. **Waar?** Reuzenstraat 23, Borgerhout **Wanneer?** Za 30/11 vanaf 18u **Prijs?** Gratis

BOS FLASHBACK PARTY - hitjes

Wat? veel pop, rock, newwaveklassiekers, synthpop, rap en new beat: al wat populair was in de sublieme eighties. **Waar?** Den Aalmoezenier, Aalmoezenierstraat 46 **Wanneer?** Za 30/11 vanaf 22u

LABYRINTH CLUB - op tournee

Wat? De Hasseltse Labyrinth Club trekt erop uit. Halte van het weekend is Ampere, waar de club Adriatische programmeert voor een

vier uur durende set. Dit dj/producers-duo uit Zürich scheert al jaren hoge toppen binnen de house- en technoscène. **Waar?** Ampere, Simonsstraat 21 **Wanneer?** Za 30/11 vanaf 23u **Prijs?** 18,15 euro vvk

ABONDANCE - zweten tot het einde

Wat? Dansen tot de laatste noot: dat is wat er van je wordt gevraagd op deze jongste editie van Abondance. Verwacht boogie, soul, funk, disco en jazz van over de hele wereld. **Waar?** Het Bos, Ankerrui 5-7 **Wanneer?** Za 30/11 vanaf 23u **Prijs?** 5 euro kassa

MINDER TINDER - après-ski

Wat? Het is weer die tijd van het jaar: de Moose Bar is terug. Maak je klaar voor enkele maanden aan après-skifeesten onder het motto: alles mag, behalve de zwarte piste. Dit keer laat je je gsm, en meer bepaald Tin-

der maar beter achterwege, want Tinderen is trakteren! **Waar?** Moose Bar, Noordkasteel Zuid **Wanneer?** Za 30/11 vanaf 19u **Prijs?** Gratis

SALSA DOMINGO - dansen op zondag

Wat? Fan van zwoele, zuiderse dansen? Dan ben je hier aan het goede adres. Na een workshop Bachata ben je helemaal klaar om los te gaan op de salsa, kizomba en bachata van dj's Pepe, El Rubio en Dameri. **Waar?** Café Local, Waalse Kaai 25 **Wanneer?** Zo 1/12 vanaf 17.15u **Prijs?** 8 euro kassa

END OF THE SEMESTER - studentenbal

Wat? Het einde van alweer een semester wordt gevierd. Breng je huisgenoten, klasgenoten en vrienden op de been voor een stevig nachtje uit. **Waar?** The Villa, Limastraat 1 **Wanneer?** Vr 6/12 vanaf 23u **Prijs?** 3,5 euro vvk

OLDSKOOL - van disco tot new wave

Wat? Opnieuw trekken enkele legendes uit het Belgische nachtleven met hun (figuurlijke) platenkoffers naar onze Scheldestad om hier de clubsfeer van vroeger weer helemaal tot leven te wekken. Denk: soul, funk, popcorn, jive, disco, new wave en rock. **Waar?** Felix Pakhuis, Godefriduskaai 30 **Wanneer?** Vr 6/12 vanaf 20u **Prijs?** 16 euro vvk

BUTTERFLY - new hiphop & r&b

Wat? Kevin Koffii neemt plaats achter de dj-booth en doet de betere hiphop- & r&b-schijven van het moment uit de boxen knallen. Kanye West bijvoorbeeld, of A\$AP Rocky. Cardi B of Kendrick Lamar. **Waar?** Plein Publiek, D'Herbouvillekaai 19 **Wanneer?** Vr 6/12 vanaf 22.30u **Prijs?** Gratis (evw)